

GEMEENTEBRIEF
december 1979

Opma.

*In deze brief heb ik
over Opgelcommissie d.*

J.W.

AAN DE LEDEN
VAN DE HERVORMDE GEMEENTE HAVELTE

Kerst komt in zicht. Er is op dit ogenblik alle reden om dat hardop tegen jezelf te zeggen. Het weer is herfstig, maar daarom vergeet je ook bijna, dat we nog maar amper twee weken verwijderd zijn van het einde van het jaar. Maar eigenlijk is er nog een andere reden om te zeggen, dat kerst in zicht is. Rondom kerst heerst zo langzamerhand een dichte tot zeer dichte mist. Mist, niet in de letterlijke betekenis van het woord - tenminste, dat hoop ik niet. Nee, mist in die zin, dat de wezenlijke zaken aan het oog worden onttrokken. De advertenties in de dag- en weekbladen liegen er wel degelijk om en ze leggen doelbewust een rookgordijn om de aanstootgevende boodschap, dat God zich wel tot de mensen moest verlagen omdat mensen het niet kunnen laten zichzelf op te hemelen.

Kerst wordt in de watten gelegd, niet omdat het zo breekbaar en teer is, maar om te voorkomen, dat we ons aan de scherpe kanten zullen wonden.

Met kerst applaudiseren we langdurig voor God om maar niet te hoeven horen wat het betekent, dat God mens wordt, Hij wordt mens om ons er aan te herinneren wat het zeggen wil om mens te zijn. HIJ vraagt niet van ons, dat we bewonderend staan te kijken naar één of ander bovennatuurlijk kunststuk; HIJ vraagt van ons of wij ook weer mens willen worden.

Geen vrijblijvende bewondering, maar verwondering,

"...ziet hoe dat U God bemint..."

Orgelkommissie

In 'Kerk & Wereld' hebt u al iets kunnen lezen over de zorgelijke toestand van het orgel in de kerk. Ik heb van het inwendige van orgels geen verstand en daarom houd ik het maar c. asthma en bronchitis. Daarbij spreken de zorgelijke gezichten van de orgelspecialisten boekdelen.

De kerkeraad heeft besloten om een orgelkommissie in het leven te roepen die moet zoeken naar een goede oplossing. Dat geldt dan zowel in technisch als in financieel opzicht, waarbij het laatste toch wel het grootste probleem is. De deskundigheid, het vakmanschap nodig om een orgel te repareren of te restaureren, is in ons land gelukkig wel voorhanden. Maar, wie zal dat betalen..? U kunt over enige tijd meer horen van deze kommissie, zodra deze met haar werkzaamheden is begonnen. De samenstelling is als volgt vanuit de kerkvoogdij:

dhr. S. van Lubek en dhr. W.Y. Boersma.

vanuit de kerkeraad: dhr. W. Hoek.

vanuit de gemeente: dhr. J.M. Overmeer en dhr. W. Verhev.

Orgelfonds

Er bestaat - dat zal menigeen in de gemeente wel weten een orgelfonds. De orgelkommissie begint dus niet met niets. Toch zou het een goede zaak zijn, wanneer ook dit fonds wat meer inhoud zou krijgen. De kollekte in de kerstnachtdienst zal daarom voor dit fonds zijn bestemd.

