

1  
J. a. meyer  
Rubeensstraat 13  
Cocvonden  
orgel

Cocvonden, 30 augustus 1973  
Aan de Welere. Heer Dr. Menkeus  
van Nijenhovelaan 4  
Hoogeveen.

Welere. Heer,

In 1657 kwam er een plan om in de Herv. Kerk een orgel te bouwen.

Om aan geld te komen keest men de weg van een loterij. Talrijke archiefstukken bewaard in het Prov. archief te Assen spreken nog over deze loterij.

Het bracht aardig wat geld op, nl. ong. 4800 caroli gulden. Hiervoor kon men een prachtig orgel laten maken.

Als orgelmaker wordt genoemd th. Theodorus Faber, afkomstig uit Groningen.

Hij heeft blijkbaar een degelijk instrument geleverd, want dit orgel heeft ong. 240 jaar in de herv. Kerk te Cocvonden dienst gedaan. Van de dispositie is niets bekend. In 1897 viel het orgel onder slopershanden en verdween spoorloos. Van te voren is nog niemand op het gelukkige idee gekomen om van dit orgel een foto te maken, die bewaard wordt in het Prov. Museum te Assen.

Uit deze foto blijkt, dat het orgel een juweeltje geweest moet zijn van 17<sup>e</sup> eeuwse orgelbouwkunst. Het vermoeden bestaat dat er nog ouder materiaal in verwerkt was.

Op deze foto is tevens te zien, dat het orgel uitgevoerd was met luiken, die het orgel van voren afsloten, wat bijvoorbeeld bij het houden van het avondmaal in oude tijden was voorgeschreven.

Ooggetuigen spraken ervan, dat het orgel een "rare harde scherpe klank bezat, en dat er een "bel" op zat, wat tijdens het spelen van Stille Nacht, erg mooi klonk".

Dat het orgel van een goede kwaliteit was, blijkt wel uit het zeldzaam voorkomen van reparatie- of herstellingsrapporten.

Op dit helaas verloren gegane cultuurmonument noemen we nog het opschrift waarmee dit orgel prijkte "1658 Gemaeck door T. Faber S.S.T. Cand". De aanleiding tot het verdwijnen van het oude orgel uit 1658 is geweest, dat in 1894 of daarvoor de herka het orgel ernstige schade geleden moet hebben door een brand.

Dit zijn de enigste gegevens die ik u kan verstrekken. Na het Faber orgel is het Droper orgel gekomen.

Waarschijnlijk kan de heer W. D. a. d. Kley,

leraar, wonende te Emmen, belalaan 40, tel  
05910-22212 u mogelijk meer gegevens ver-  
strekken. Als ik mij herinner heeft deze th. v. d.  
Kley ook een onderzoek verricht omtrent dit  
orgel.

Naar ik hoop bent u hiermede toch iets  
wijzer geworden.

Hoogachtend en  
v. j.

Sammer