

Ik heb de Eer gehad te ontvangen U Wel Edels brief van den 25^{ten} Decer, waar bij ik worde uitgenoodigd, om tegenwoordig te willen zijn bij de finale opneming van den Bouw des Orgels binnen de kerk te Smilde, terwijl U Wel Edelen aan mij hebt overgelaten, den dag daartoe te bepalen.

Ten aanzien van dit onderwerp mij in correspondentie gesteld hebbende, en daarop op heden bericht bekomen, zoo heb ik de Eer U Wel Edelen te vermittigen, dat de ondermerpelijke finale opneming zal plaats hebben op donderdag den dertigsten Maart eerst komende.

Jaarne gebruik makende van U Wel Edelen's bovengemelde uitnoodiging zoo zal ik mij op dien dag, vergezeld van de Heeren Trip en van Deekelen, naar Smilde begeven, ten einde aldaar des middags tuschen

Van
Heeren Kerkvoogden
der Hervormde gemeente
van Smilde.

waak

traalf en een vice, tot die definitieve
neming kunne worden overgegeven.

De Gouverneur, President
van het Provinciaal College
van taericht op de kerkelijke
administratie der Hervormde
in A. G. G. G.

M. W. W. W.