

# Programma



## Samenkomst

ter gelegenheid van de officiële overdracht  
van de Gerestaureerde Hervormde Kerk van Zweeloo  
op maandagmiddag 5 juni 1978.



P R O G R A M M A

ORGELSPEL

BEGROETING door de President-kerkvoogd,  
de heer S.Scheltens.

REDE door de heer Corneille F.Janssen,  
directeur van het Provinciaal Museum te Assen,  
belast met de uitvoering van de Restauratie,  
namens Rijks Monumentenzorg.

OVERZICHT van de werkzaamheden van de Restauratie  
Commissie, uit te brengen door de heer  
A.Faber, emeritus predikant.

MUZIKAAL INTERMEZZO:

Aria voor sopraan, twee fluiten en Continuo  
van J.S.Bach

"Schafe können sicher weiden,  
wo ein guter Hirte wacht."

Sopraan : Ank Faber - Chabot

Fluit : Cora van der Linde en Jannie Weerman

Orgel : Louis Boot

GELEGENHEID tot het houden van enkele toespraken.

AFSLUITING van dit eerste gedeelte door de  
President-kerkvoogd.

De samenkomst zal worden besloten door  
Ds. J.Kloosterman, predikant bij de Hervormde  
Gemeente Zweeloo.



BIJBELLEZING : Psalm 91

GEBED

GEZAMENLIJK STAANDE ZINGEN VAN Gez. 303 : 1,2,4,5.

1. De ware kerk des Heren,  
in Hem alleen gegrond,  
geschapen Hem ter ere,  
de bruid van zijn verbond,  
dankt aan zijn dood het leven.  
Hij is haar Bruidegom.  
Want God, zo staat geschreven,  
zag naar zijn dienstmaagd om.

2. Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,  
als kindren van één Vader;  
één doop, één Geest, één woord.  
Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs.  
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs.

4. In 't woeden aller tijden  
is nooit het lied verstomd,  
Gods hoede zal ons leiden,  
de volle vrede komt !  
Geloven wordt aanschouwen,  
als uit de hemel daalt  
de bruid, de hoge vrouwe,  
de kerk die zegepraalt.

5. Met God zijn wij verbonden,  
met Vader, Zoon en Geest,  
met alwie overwonnen,  
met alwie zijn trouw geweest.  
Bewijs ons uw genade,  
dan zingen wij bevrijd  
de glorie van uw daden,  
in tijd en eeuwigheid.

ZEGENBEDE

ORGELSPEL

NA AFLOOP is een ieder welkom in het Jeugdgebouw,  
waar namens de kerkvoogdij verversingen zullen  
worden aangeboden, en desgewenst nog toespraken  
kunnen worden gehouden.

Deze samenkomst zal een ongedwongen karakter  
dragen.