

P R O G R A M M A

bij de overdracht en demonstratie
van het Reil - orgel in de kerk
van de Hervormde Gemeente

te 2e Exloërmond

op zaterdag 18 september 1976.

Aanvang: 19.00 uur.



1. Looft God, die ze- gent al wat leeft,



der heem- len Heer is Hij,



die tus- sen ons zijn wo- ning heeft.



Die ver is, is na- bij.

2. Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

3. Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

4. Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

5. Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

PROGRAMMA :

1. Welkomstwoord door Ds. De Graaff.
2. Samenzang: Gezang 319 uit het Lied-
boek v.d. Kerken.
(zie de tekst hiernaast)
3. Overdracht van het orgel door de Or-
commissie aan de Kerkvoogdij.
4. Sprekers.
5. Demonstratie en bespeling door Klaas
Bolt.
6. Sluiting.



Waarom een nieuw kerkorgel?

- 1918: De Hervormde Evangelisatie te 2e Exloërmond koopt een gebruikt Stümppler-pijporgel bij de Firma A.J.S. Dekker te Goes voor f.1500. Het wordt op 11 juli 1918 in gebruik genomen!
- 1939: Het oude kerkje is vervangen door een nieuwe. Het orgel wordt door de Fa. Leenhuis te Zuidbroek verplaatst, verbouwd en aangepast aan het interieur van de nieuwe kerk!
- 1950: Het orgel moet hoognodig gerestaureerd worden. De Fa. Van Vulpen te Utrecht voert de restauratie uit.
- 1968: De eerste symptomen van slijtage worden waargenomen. Temperatuursverschillen en schommelingen in de vochtigheidsgraad hebben hun verwoestend werk in het oude Stümppler-orgel gedaan. De windladen lekken, het mechaniek is krom getrokken en ook het pijpwerk is aangetast!
- 1971: De Kerkvoogdij besluit aan te kloppen bij Rijksmonumentenzorg om de mogelijkheid voor subsidie bij een restauratie te bezien.
- 1974: Subsidie blijkt geen "haalbare kaart" te zijn! Naar een andere oplossing moet worden gezocht. Nieuwe mogelijkheden worden overwogen! Vervanging door een ander gebruikt orgel?

Electr. orgel? Nieuwbouw?

- 1974 -september- De Kerkvoogdij raadpleegt de gemeente-leden op een daartoe belegde gemeenteavond!
De gemeente spreekt zich uit voor de aanschaf van een nieuw orgel! De kosten hiervan bedragen rond f.45000.
Een Orgelcommissie wordt ingesteld om met de Kerkvoogdij de financiën rond te krijgen.
- 1974 -november- De gemeente-leden hebben de benodigde gelden beschikbaar gesteld!!
De toestemming van de Kerkvoogdijkamer te Hoogeveen is binnen.
Het contract met de Gebr. Reil, Orgelmakers te Heerde met de opdracht tot het bouwen van een nieuw pijporgel wordt getekend!
- 1976 -18 september 19 uur: De overdracht, demonstratie en ingebruikname van het Reil-orgel vindt plaats.



DISPOSITIE :

<u>Manuaal I</u>	<u>Manuaal II</u>	<u>Pedaal</u>
Praestant 8' disk.	Praestant 4'	Fagot 16'
Holpijp 8' - - - - -	Holpijp 8' transm.	
Fluit 4'	Man. kopp.	
Octaaf 2'	Ped. - Man. I	
Mixtuur II - III	Ped. - Man. II	
Cornet III disk.	Tremulant.	
Trompet 8'		

Holpijp, Mixtuur en Trompet op Man. I zijn gedeeld in bas en diskant.

LITURGIE AVONDGEBED.

Aanvangslied: Psalm 103: 1-8-9.

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
8. Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven,
Hij heerst als koning over al het leven.
Looft engelen, zijn hoge majesteit,
krachtige helden, die aan alle oorden
als boden meldt zijn goddelijke woorden,
Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.
9. Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij de Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Schriftlezing.

Meditatie.

Samenzang: Psalm 113: 1-2-3.

1. Prijst, halleluja, prijst de Heer,
gij 's Heren knechten, immermeer
moet 's Heren naam gezegend wezen.
Van waar de zon in 't Oosten straalt
tot waar z' in 't Westen nederdaalt,

zij 's Heren grote naam geprezen.

2. Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de Heer der heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.
3. Wie onderligt in stof en slijk,
maakt God aan edelen gelijk.
Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen.
Hij zegent die onvruchtbaar scheen,
met bloei van kindren om haar heen.
Prijst Hem, de Heer; met lofgezangen.

Kollekte tijdens orgelspel.

Gebeden.

Slotzang: Gezang 390: 1-2-3.

1. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.
2. Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;

L.S.,

Op D.V. zaterdag 18 september a.s. zal in onze kerk de overdracht en ingebruikname van het nieuwe kerkorgel, gebouwd door de Gebr. Reil te Heerde, plaatsvinden.

De adviseur, de heer Klaas Bolt, organist te Haarlem, zal tijdens deze bijeenkomst het orgel bespelen.

Gaarne nodigen wij u uit om bij deze feestelijke gebeurtenis, die om 7.00 uur 's avonds aanvangt, aanwezig te zijn.

Namens de kerkeraad en kerkvoogdij
der Hervormde Gemeente Exloërmonden,
Ds. W. de Graaf, praeses kerkeraad
H. Smalbil, pres. kerkvoogd

2e Exloërmond, september 1976

Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

3. Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

Orgelspel.