

069 B 05

NEDERLANDS HERVORMDE KERK  
VAN  
KOLDER- EN DINXTERVEEN



dren  
718.1  
NEDE



H. G. de Groot

## Beknopte informatie over de kerk te Kolderveen



Deze kerk ligt, geheel buiten de bebouwing van het dorp, aan het einde van een lange rechte laan, omzoomd door groene en bruine beuken. Ze is gebouwd op een uitloper van een zandrug, die het veen doorbrak. Bij verdergaande ontginning rees de kerkheuvel al hoger in het landschap en verdween de oorspronkelijke bebouwing. Zo kwam de kerk vrij te staan van de met de veenvergraving zich verspreidende bewoning. Sinds door de ruilverkaveling de oude vlonderpaden zijn verdwenen, is bovengenoemde laan de enige toegang tot kerk en kerkhof.

De kerk is een afsplitsing van de Clemenskerk van Steenwijk. Aan deze kerk moest Kolderveen een jaarlijkse pacht betalen, terwijl de benoeming van een pastoor het recht van Steenwijk bleef. In 1422 is de kapel van Meppel, die onder toezicht van Kolderveen stond, tot parochiekerk verheven. Meppel moest jaarlijks 10 mud rogge aan de pastoor van Kolderveen afdragen en de Meppelaars bleven verplicht kerk, kerkhof en pastorie van Kolderveen mee te onderhouden.

In 1471 is de bouw van deze kerk voltooid. Het is een driezijdig gesloten zaalkerk, in gotische stijl opgebouwd.

Smalle spitsboogvensters worden gescheiden door forse, weinig versneden steunberen. De toegangen zijn aan noord- en westzijde. Het portaal aan de noordzijde is een voorbeeld van mooie Drentse landelijke bouwkunst. De ramen zijn met glas in lood gevuld. De blauwe plavuizen in de vloer dateren van 1843. Er waren eens naast het hoofdaltaar nog twee nevenaltaren aan Maria en Antonius gewijd.

Bij de restauratie van 1972/74 werd een altaartafel van rode Bremerzandsteen gevonden. Deze steen heeft de vorm van een trapezium en zal oorspronkelijk als sarcofaagdeksel bedoeld zijn geweest of is daar mogelijk eerst voor gebruikt. Deze mensa is nu in de koorvloer ingevoegd. Bij de n.o.koormuur werd de fundering van een sacramentshuisje gevonden.

De preekstoel is vroeg 17e-eeuws en heeft een smeedijzeren lezenaar. De

kansel, die in de vorige eeuw van de zuidzijde naar de oostzijde werd gebracht, was oorspronkelijk omsloten door een fraai doophek. Een gedeelte van dit hek werd gebruikt ter conservering van de 18e-eeuwse herenbank voor de familie Van Paasloo, bewoners van een afgebroken havezathe. Het nog aanwezig gebleven gedeelte van de dooptuin wordt in tweeën gescheiden door een koperen doopboog. De banken zijn uit het koor verwijderd, waardoor een aangepaste ruimte voor de avondmaalsviering beschikbaar kwam. Het interieur is wit bepleisterd. Het orgel is gebouwd door de firma Van Oeckelen omstreeks het jaar 1900 volgens het mechanische sleepladesysteem, waarop 8 stemmen zijn geplaatst. Het bestaat uit 1 klavier met aangehangen Pedaal. Helaas zijn in de loop der jaren onherstelbare veranderingen aangebracht, waardoor een aantal speelmogelijkheden aan het orgel zijn ontnomen, zoals de Bourdon 16'. Deze was eerder gehalveerd en is dat thans niet meer. De Trompet 8', eveneens gehalveerd, is vervangen door een Mixtuur 3 koren sterk. Het orgel heeft hierdoor zijn oorspronkelijk karakter verloren.

De dispositie is thans als volgt:

Prestant 8'  
Bourdon 16'  
Octaaf 4'  
Octaaf 2'  
Fluit 4'  
Holpijp 8'  
Gomba 8' vanaf C klein  
Mixtuur 3 sterk

Aan de schipwand is een gedenksteen voor Thijs van Urk, die in 1890 op 17-jarige leeftijd stierf. Hij verzocht zijn ouders voor armen en kerk een belangrijk bedrag beschikbaar te stellen. Uit dit legaat werd een fonds voor de armen gesticht en werd de kerklaan (naar Thijs genoemd) aangelegd. Het voormalige zandpad werd nu een klinkerweg, aan weerszijden met bomen beplant. De, eerst vrijstaande, toren is ouder dan de kerk. Ook deze toren is van het Drentse type, waarschijnlijk één van de oudste: in de tweede geleding is nog een rond gesloten nis. De toren had oorspronkelijk een zadeldak maar heeft nu een gedrukt pyramidale afsluiting.

De klok is in 1697 door Pieter Vermaten gegoten en wordt zondags en bij begrafenissen met de hand geluid.



Herv. Gemeente  
KOLDER- en DINXTERVEEN



3 9575 00009 7762