

HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN

\* \* \* \* \*

PROGRAMMA

ter gelegenheid van het  
in gebruik nemen van het  
gerestaureerde orgel.

op donderdagavond 28 september 1978.

Aanvang 20.00 uur.

Medewerking aan deze avond wordt verleend door:

de Weleerw. Heer Ds. G.A. de Roos,  
de heer A.H. de Graaf, orgelbouwer te Leusden,  
de heer W. Hulsman, lid v/d orgelbouwcommissie  
v/d N.H. Kerk,  
mevrouw Marjan Verrips-Doorn, orgelbespeling.



1. Opening door de Weleerw. Heer Ds. G.A. de Roos.
2. Toelichting op de restauratie van het orgel, door de orgelbouwer, de heer A.H. de Graaf te Leusden.
3. Orgelbespeling door de heer W. Hulsman, lid van de orgelbouwcommissie van de Nederlands Hervormde Kerk.

Freu dich sehr, o meine Seele -Georg Böhm.  
6 variaties.

4. De gemeente zingt Psalm 100.

1. Juigt Gode toe, bazuïnt en zingt.  
Treedt nader tot gij Hem omringt,  
gij aard' alom, zijn rijkdom, zijn  
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij.  
Hij schiep ons, Hem behoren wij,  
zijn volk, de schapen die Hij hoedt  
en als beminden weidt en voedt".
3. Treedt statig binnen door de poort.  
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.  
Heft hier voor God uw lofzang aan:  
Gebenedijd zijn grote naam.
4. Want God is overstelpend goed,  
die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw:  
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

5. Orgelbespeling door Mevrouw Marjan Verrips-Doorn.

A. Uit het clavieboek van Joannes de Gruyters (1746):

- a. marche
- b. carillon van Duynkerke
- c. aria
- d. marche
- e. suite.



- |    |  |   |
|----|--|---|
| B. | Un poco allegretto<br>Un poco adagio et grazioso | Friedrich Schmoll<br>(1789)                   |
| C. | Variaties over<br>Ah, vous dirai-je, maman       | Johann Christoph<br>Fr. Bach<br>(1732 - 1795) |
| D. | Preludium en fuga G-dur                          | Fr.W. Zachow<br>(1663 - 1712)                 |

6. De gemeente zingt Lied 390.

'k Wil U, o God, mijn dank betalen

1. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,  
U prijzen in mijn avondlied.  
Het zonlicht moge nederdalen,  
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.  
Gij woudt mij met uw gunst omringen,  
meer dan een vader zorg-det Gij,  
Gij, milde bron van zegeningen:  
zulk een ontfermer waart Gij mij.
2. Uw trouwe zorg wou mij bewaren,  
uw hand heeft mij gevoed, geleid;  
Gij waart nabij in mijn bezwaren,  
nabij in elke moeilijkheid.  
Deez' avond roept mij na mijn zorgen  
tot rust voor lichaam en voor geest.  
Heb dank, reeds van de vroege morgen  
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

7. Sluiting.

Na afloop van het programma kunt U een kopje koffie drinken in het jeugdgebouw naast de kerk. U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd.